

A.F.Th.vanderHeijden.info

# Nieuwsbrief



**Beste {{voornaam}}, dit is de vijfde nieuwsbrief van A.F.Th.vanderHeijden.info**

## Een spetterende laatste nieuwsbrief van 2022!

**Deze keer, na een nieuwsjaarswens van A.F.Th. van der Heijden, vier onderwerpen: een (voor velen van ons) nieuw boek, de mogelijkheid vragen te stellen aan A.F.Th. van der Heijden, onze volgende lezing en een enquête.**

### Aan hen die mij niet vergeten zijn

Met plezier en, vooruit, enige trots kondig ik de verschijning aan van het herdrukte 'President Tsaar op Obama Beach', ditmaal gekoppeld aan de commentaartekst 'Oedipus afgericht' van Marc van Oostendorp. Deze laatste vraagt zich af wat toch de identiteit mag zijn van het door mij opgevoerde personage De Chocoladen Paashaas.\* 'President Tsaar' werd als feuilleton gepubliceerd in NRC-Handelsblad gedurende de zomer van 2016, en iets later in boekvorm voor een publiek van NRC-abonnees. Op de vraag waarom in het feuilleton zonder nadere verklaring sprake is van een paashaas van chocola, althans van een gehuwd heerschap van die bijnaam, moet ik het antwoord schuldig blijven. De oplossing dient zich twee jaar later pas aan in de roman 'Mooi doodliggen', die verwijst naar de Oekraïense president Porosjenko, tevens rijke chocoladefabrikant. De man bestaat echt, nu als ex-president, maar de bijnaam dankt hij aan mij, voor wat die waard is.

'Mooi doodliggen' zou in het Oekraïens vertaald worden, maar de productie ligt stil doordat het mannelijke personeel van de uitgeverij naar het front is vertrokken om de Russen te bevechten. De Amsterdamse productiemaatschappij Revolver heeft een optie op de verfilming van 'Mooi doodliggen' in combinatie met 'President Tsaar'. Ik vrees dat ook dat project, voor een deel te draaien in Kyiv, door de oorlog stil is komen te liggen.

Ik wens mijn lezers een voorspoedig 2023 toe, bij voorkeur in vrede.

A.F.Th. van der Heijden

\* zie hoofdstuk 2 [WV]

#### A.F.Th. van der Heijden President Tsaar op Obama Beach



#### Oedipus afgericht Marc van Oostendorp

**Hierboven las je de aankondiging van een nieuw boek van A.F.Th. van der Heijden. Nou, helemaal nieuw is het niet, maar velen hebben het nog niet kunnen lezen...**

*Oedipus afgericht* was al als download op onze site beschikbaar, en onlangs kregen we toestemming dit werk ook in boekvorm uit te brengen. Bleef het feit dat slechts de vijfhonderd gelukkige bezitters van de speciale editie en de abonnees op NRC Handelsblad *President Tsaar op Obama Beach* hadden kunnen lezen. Gezien de actualiteit en de vele vragen die we op onze site kregen over dit werk, hebben we A.F.Th. van der Heijden de vraag voorgelegd of we zijn tekst óók mochten uitbrengen. Het antwoord was positief en daar zijn we heel trots op!

We hebben ervoor gekozen beide werken in één boek op te nemen. Daarbij heb je de vrijheid eerst de volledige tekst van A.F.Th. van der Heijden te lezen en je daarna te verdiepen in de bespiegelingen van Marc van Oostendorp. Je kunt er echter ook voor kiezen na een aflevering van het feuilleton over te schakelen naar *Oedipus afgericht*.

Het boek (hardcover, 240 pagina's) is op onze website in de winkel (menukeuze Heijdeniana) te bestellen voor een bedrag van € 20 exclusief verzendkosten. Daarnaast bieden we je bij aanschaf de mogelijkheid om € 5 te doneren aan Oekraïne, waar Stichting De tandeloze tijd nog eens € 5 bij doet. Dus voor ieder verkocht boek gaat € 10 naar een humanitair doel in Oekraïne! De verzending zal in de tweede week van januari plaatsvinden.

### Wat je altijd al had willen vragen aan A.F.Th. van der Heijden

Interviews geven zit er even niet in; hij is te druk bezig met werk afmaken. Naar eigen zeggen: "Er ligt nog teveel op een doorbuigende plank, waar af en toe met een knal een knoest uitspringt". Maar een aantal schriftelijke vragen van onze donateurs beantwoorden was wel een optie.

Dus stel de vraag die je altijd al had willen stellen! Wij verzamelen de vragen en combineren ze eventueel. Adri zal deze ook weer schriftelijk beantwoorden. Bij een stortvloed aan vragen zal hij natuurlijk een keuze moeten maken.

We gaan nog bekijken hoe we de antwoorden aan jullie presenteren; dat kan bijvoorbeeld bij de volgende lezing, of met een aparte nieuwsbrief.

Stuur je vragen in door [HIER](#) te klikken.

### De A.F.Th.vanderHeijden.info-enquête

In 2021 viel het doek voor het A.F.Th.vanderHeijden Huis in Eindhoven. Geen fysieke ontmoetingsplek meer, maar er kwam wel een virtuele voor terug in de vorm van de website A.F.Th.vanderHeijden.info. Met fysieke lezingen die ook online te volgen zijn. We denken hiermee een goed alternatief te hebben voor het Huis.

Dat denken we wel, maar we weten het niet zeker... Eerlijk gezegd krijgen we veel bezoek op de site, maar weinig respons. De lezingen bijvoorbeeld worden goed gewaardeerd, maar we vinden het aantal bezoekers tegenvallen; dat geldt ook voor het aantal keren dat een lezing achteraf wordt bekeken.

Daarom vragen we je, om ons 'aanbod' te verbeteren, om onze enquête in te vullen. Klik [HIER](#) om de enquête in te vullen. Het kost je tien minuten, maar het kan jouw - en ons- leven verbreden!

Stichting De tandeloze tijd

### Onze beste wensen voor 2023

*Stichting De tandeloze tijd en A.F.Th.vanderHeijden.info* wensen alle lezers van de nieuwsbrief een gelukkig, gezond en vredig 2023.

Donateurs, bedankt voor je steun die het o.a. mogelijk maakt de lezingen te organiseren en een boek

als *President Tsaar op Obama Beach* & *Oedipus afgericht* uit te brengen.

### Onze volgende lezing

**Zondag 5 februari 2023 om 12 uur**

verzorgt Jeroen Vullings een lezing in de presentatieruimte van Querido in Amsterdam



Het onderwerp van de lezing is '**Durf en noodzaak om de ultieme duisternis te betreden**'

Neerlandicus Jeroen Vullings (1962) is literair criticus, een roeping die hem vanaf 1986 gewerd en die hij sindsdien vrijwel wekelijks op diverse podia volvoert. Zo was hij twintig jaar redacteur van Vrij Nederland en werkt hij vanaf 2019 als literatuurcriticus voor EW (Elsevier). Sinds 2015 is hij over boeken te horen in het radioprogramma Nieuwsweekend.

De eerste kritiek die hij ooit schreef ging over Harry Mulisch, de tweede over A.F.Th. van der Heijden.

In zijn lezing 'Durf en noodzaak om de ultieme duisternis te betreden' ontvouwt hij zijn ongebroken, almaar groeiende fascinatie voor Van der Heijdens rijke oeuvre.

Aanmelden voor de lezing is verplicht! Donateurs kunnen zich [HIER](#) inschrijven. Voor niet-donateurs is de prijs € 7,50; zij kunnen op de site in de winkel een toegangsbewijs kopen. Inschrijvers ontvangen een bevestiging, met adres en parkeeropties.



### Word donateur en ontvang deze exclusieve novelle

Wil je officieel deel uitmaken van deze community en ons steunen, dan koop je [HIER](#) exclusief de novelle "Ik zou van de hoge, ik zou in het diepe". Daarmee word je donateur en kun je tot 1-1-2025 alle bijeenkomsten en seminars gratis bijwonen. Ook de aankoop van het postzegelvelletje maakt je donateur.

Deze e-mail is verzonden aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier](#) afmelden. • U kunt ook uw [gegevens](#) [inzien](#) en [wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u [nieuwsbrief@afthvanderheijden.info](mailto:nieuwsbrief@afthvanderheijden.info) toe aan uw adresboek.

